

Månedens profil, april 2013

– Niels Nørgaard Nielsen

Navn:	Niels Nørgaard Nielsen
Alder:	58 år
Stilling:	Lærer på Øster Hornum Skole
Ægteskabelig status:	Gift med Trine, som jeg har holdt sammen med siden 1972
Børn:	Tre døtre: Viggja, Signe og Ditte samt et barnebarn Gry
Født og opvokset i:	Thisted i Thy



Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?

Da jeg i sin tid havde bestået lærereksamen, ville jeg gerne have et arbejde i nærheden af Aalborg, hvor min kæreste Trine studerede musik på universitetet. Jeg søgte så den ledige stilling, der var opstået, da Erik Kokholm Nielsen havde sagt sin stilling op og flyttede til Nykøbing Mors. Siden er jeg blevet ”nagelfast inventar”, da jeg har befundet mig godt på skolen og i byen, som begge har udviklet sig på en måde, der har gjort, at der altid har været spændende udfordringer at arbejde med.

Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?

Det er en dejlig by, hvor mange mennesker gør et stort arbejde for at få ting til at fungere, videreudvikle det bestående og udvikle nye tiltag såsom Katbakken og det nye stisystem.

Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?

Først og fremmest bør alle i byen støtte op om vores egne butikker, håndværkere og institutioner, for hvis vi ikke selv gør det, er der ingen andre, der kommer og hjælper os. Dernæst bør de forskellige foreninger kunne arbejde tættere sammen, så energierne fra de forskellige tiltag samordnes bedre og understøtter hinanden. Foreningerne kunne fx konsekvent bruge Byens Kalender her på web'en, så der ikke laves flere arrangementer på samme tid i byen (sagde web-redaktøren!).

Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?

For tiden er det vigtigste, at Byrådet støtter fuldt op bag ”Børneuniverset” i forbindelse med den bygningsmæssige integrering af børnehaven, SFO og skole. Når de bygningsmæssige forhold er i orden i sensommeren 2014, er det vigtigt, at efterfølgende investeringer foretages.

Når dette Børneunivers er fuldt udviklet, såvel bygningsmæssigt som pædagogisk, er det min overbevisning, at vi har et meget stærkt undervisningsmiljø, der kommer de næste generationer til gode. Samtidig kan det være med til at profilere byen, så unge familier kunne få lyst til at slå sig ned her.

Der er byggegrunde til såvel boliger som lettere industri, så de overordnede betingelser for byens fremtid er på den måde i orden. Derudover er det ret begrænset hvilke muligheder et byråd har for at fastholde butikker og virksomheder i et bestemt område.

Det er først og fremmest byens egne borgere, der må gøre en indsats for at holde liv i det bestående og videreudvikle byen. Det kan først og fremmest gøres ved at handle så meget som muligt i vores Brugs, benytte byens håndværkere og ved at sende børnene i byens børnehave og skole – og sidst men ikke mindst ved at deltage aktivt i byens foreningsliv.

Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?

Jeg synes byen rummer en herlig mængde aktiviteter. Det vigtigste er, at der til stadighed er yngre kræfter klar til at tage over, når og hvis den gamle garde af ”Tordenskjolds soldater” ikke længere formår at holde dampen oppe. Det ser ud til, at stiprojektet har været med til at trække mange yngre ind i arbejdet for at videreudvikle byens tilbud.

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?

Jeg gør hvad jeg kan for at få byens hjemmeside til at fungere og få den til at udvikle sig til ”Byens digitale Avis”, hvor alle arrangementer annonceres og en livlig debat om byens liv og aktiviteter foregår.

Derudover er jeg altid klar til sammen med andre at levere musik til grundlovsmøder og hvor der ellers er brug for det. Desværre gik dampen af ”Nisse-Band’et” efter 18 års virke – er der mon nogen, der vil være med til at genoplive band’et?

Som en slags selvudnævnt byhistoriker (nogle kalder mig byens kustode) mener jeg at bidrage til forståelsen af, hvad der er gået forud og forståelsen for at de goder vi har nu om dage ikke er kommet af sig selv, men er kommet ved at mennesker gennem tiderne har taget fat på at løse de udfordringer, de kom ud for til eget og fælles bedste.

Hvad optager dig meget lige nu?

Lige nu er det, som lærernes tillidsmand, KL’s lockout af skolens overenskomstansatte lærere, der tager tid og energi - alt for meget tid og energi. Tid og energi, der kunne bruges til meget mere nyttige formål, som for eksempel konkretisering af tanker om ”Ny Nordisk Folkeskole”, kommunens egen plan om ”Fremtidens Folkeskole” og endelig indførelse af den ventede ny folkeskolelov. Når denne ulykkelige konflikt er overstået, er det altafgørende at parterne får klinket skårene, så vi kan komme videre med udviklingen af et godt undervisningsmiljø.

Udviklingen af Øster Hornum Børneunivers bredt forstået optager mig meget - lige nu specielt udarbejdelsen af planerne for nybyggeriet. Derudover er det en tilbagevendende fornøjelse at få indblik i og formidle byens historie til et så bredt publikum som muligt.

Fritidsarbejdet på Lokalhistorisk Arkiv optager mig også meget. Lige nu er det redigeringen af en bog ”Træk af Støvring Kommunes historie”, der optager mig. Bogen skal udkomme til efteråret i anledning af Arkivets 40 års jubilæum.

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?

I den politiske afdeling er det så afgjort Hartvig Frisch’s bog ”Pest over Europa”, der er en lynende skarp analyse og advarsel mod totalitære ideologier såsom kommunisme, fascisme og nazisme.

Den skønlitterære afdeling får jeg ikke gjort så meget ud af, men John Stinbecks bøger som fx ”Øst for Paradis” og ”Vredens Druer” er for mig stor litteratur. ”Ringenes Herre” har jeg læst flere gange, men det

værk er på en måde tabt ved filmatiseringen, der har indsnævret historien til en almindelig tju-bang-fortælling uden de store poetiske dybder.

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?

Det er svært at vælge et enkelt, men Joh. Seb. Bach's samlede værker er den musikalske guldgrube, jeg altid vender tilbage til. I den anden ende af det klassiske repertoire sætter jeg Per Nørgaards Tredje Symfoni meget højt. I en hel anden genre har den tyske gruppe "Schelmish" udgivet nogle CD'er med "Middelalder-Punk-Rock", som er ustyrligt sjove at lytte til.

Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?

Edward Munks "Skriget" var i sin tid en stor igangsætter for mig og var med til at jeg i sin tid valgte faget Billedkunst som linjefag på seminariet. Lokale kunstnere fra min hjemegn Thy såsom Freddy Eriksen og navnlig Erland Knudssøn Madsen har også givet godt indblik i kunstneres arbejdsformer og udtryksmåder.

Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?

Jeg falder normalt i søvn til film – men Olsen Banden kan normalt holde mig vågen. De film har en charme og humor, der er helt unik. "The Julekalender" og Monty Pythons "Life of Brian" står ligeledes højt i mit (ret lille) filmunivers.

Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?

Jeg vil da gerne blive ved at være her længe endnu og se børnebørn blive voksne og aktive mennesker, hvor de end slår sig ned.

Hvad laver du i fritiden?

Går og cykler ture, hvor jeg tager en uendelighed af billeder af naturen i al dens mangfoldighed. Når det er mere tid til inaktiviteter, roder jeg med gamle billeder og fortællinger på Lokalhistorisk Arkiv, eller osse sætter jeg mig i min gode stol ved kakkelovnen og en bog om historiske emner med en dampende varm kop the inden for rækkevidde, samtidig med at katten ligger og spinder i nærheden.

Hvordan holder du dig i form?

Jeg spiser og drikker tilstrækkeligt til, at jeg ikke går ud af form!

Hvad er din livret?

Næsten al god mad, bare jeg ikke selv har stået for tilberedningen af den. Skulle jeg endelig nævne noget specielt, må det være en simpel gryderet serveret udenfor teltet på en fransk campingplads – og dertil en god flaske rødvin.

Hvad har du lavet i dine ferier?

Sammen med Trine rejser jeg rundt i Europa i vores bil, der er tæt pakket med telt, cykler, gode stole og andre alderssvarende bekvemmeligheder. Vi har været i Norge, Frankrig, Tyskland, Spanien og Portugal flere gange. Tjekkiet og Slovakiet er lande der skal besøges igen, da de rummer utroligt spændende natur og kultur. England og Wales har vist sig som uhyre interessante lande med nok de hyggeligste mennesker, vi endnu har truffet på vores rejser.

Hvad kan gøre dig glad?

En god middag med et glas rødvin, en tur rundt i landet, en god bog, et godt stykke musik, en god snak om noget væsentlig, se kattene lege – og så at blive morfar!

Hvad kan irritere dig?

Det irriterer mig, at jeg ofte bruger tid på at lede efter mine briller, som jeg ofte har lagt et fuldstændig usandsynligt sted.

Hvem beundrer du mest?

Jeg vil ikke pege på nogen bestemt, da der er mange mennesker, både nulevende og for længst afdøde, der er beundring værd – mennesker, der på det ene eller det andet felt har ydet en indsats for at gøre tilværelsen bedre for deres medmennesker.

Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?

Nu spiller jeg ikke, så spørgsmålet er lidt teoretisk – men skulle jeg komme i besiddelse af 10 millioner, ville jeg nok sætte dem i sparekassen og så ellers lade som ingenting.

Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?

Lad være med at strø om dig med ”gode råd” i utide, hvis folk ikke selv be’r om det!