

INDVIELSEN AF PETANQUEBANEN 03. JUNI 2014

Tale ved indvielsen af petanquebanen ved den gamle skole

Hjertelig velkommen til alle – gamle som nye medlemmer samt gæster til vor officielle indvielse. Jeg håber, at dette tiltag der er taget på vor nye adresse, vil være til gavn og glæde for alle i mange år fremover. Det gamle anlæg består stadig, men jeg håber da, at de GNIST-medlemmer, som hidtil har brugt det gamle anlæg tirsdag formiddag i sommerhalvåret, også vil være en del af vort nye fællesskab her på Gl. Skolevej. Der skal IKKE være nogen tvivl om, at de er hjerteligt velkomne på Gl. Skolevej. Evt. praktiske udfordringer så som nøgle, måltavler m.v., vil vi i fællesskab løse på bedste måde.

Nu er alle ”de nye ansigter”, som vi ser i dag, ikke det samme som nye medlemmer – selvom dette kun være skønt – nej der er bl.a. tale om Petanqueklubbens venner, dvs. bestyrelsen i Rebild Husflid (inklusive ægtefæller). Vi har fra første henvendelse til Husflid mødt en varm og hjertelig modtagelse, så vi føler, at vi med rette kan kalde dem for Petanqueklubbens venner.

Der har siden starten ved første spadestik – dvs. en stor gul gravko – været tale om, at løfte i flok. Og når viljen og lysten er til stede, kan meget lade sig gøre. Den 6. 11. 2013 indsendte vi ansøgning inklusiv diverse oplysninger, tegninger m.v. til kommunen om tilladelse til anlæggelse af petanquebanen. Den 8. 11. 2013 fik vi kommunens skriftlige tilladelse og godkendelse.

Vi har søgt flere fonde om økonomisk hjælp og har mødt stor forståelse og velvilje og har modtaget beløb fra nogle af disse fonde, så etableringen stort set løber rundt, evt. med en lille smule hjælp fra klubbens kasserer. Ikke at Dorthe selv har betalt, men at hun har åbnet klubbens pengekasse lidt på klem.

Som formanden fra Husflid sagde til mig en dag: Hvor er det dejligt, at der nu også er aktivitet i og omkring den gamle skole i sommerhalvåret og så er der jo også nogen, der holder øje med det hele – også ukrudtet m.v. Lad os sammen hæve glasset / flasken og ønske Petanqueklubben held og lykke i årene fremover.

Nu er der grill-mad, kaffe og kage og mulighed for et slaw petanque.





Sådan så området, hvor nu petanquebanen ligger, ud da skolen var helt nybygget. Det er førstelærer Jens Sørensen Mark, der står ved skolen.

Kridtet, der ligger i forgrunden, er gravet ud af skrænten og anvendt til forskellige formål.

Som det ses er der også gravet kridt ud bag skolen. Det skete for at få plads til skolen.