

Sankt Hans fest på Katbakken juni 2016



Regnen var lige holdt op da årets Sankt Hans fest blev afholdt på Katbakken og Niels Østervig kunne byde velkommen. Kirsten Stokholm Jørgensen holdt årets båletale og kirkens børnekor sang tre sange. Det var temmelig vanskeligt at få bålet til at fænge, men ved hjælp af halm, stædighed og en gasbrænder lykkedes det, så heksen i en sky ag ild, gnister og røg fattede lige til Bloksbjerg.

Kirstens tale kan læses under billederne.





Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt

I går aftes var jeg ude at gå en tur, for at samle tankerne og prøve at finde hoved og hale i ideerne til aftenens tale.

Vejret var lunt og mildt.

Der duftede af varm regnvåd jord – og ind i mellem også tungt parfumeret af hyldeblomster

Fuglene sang deres aftensang.

Et par flittige svaler gjorde deres til at holde myggene i ave.

En lærke hang højt oppe i himlen og sang af hjertens lyst

– og en enlig fasankok lettede lige foran mig – og var ved at skræmme livet af mig.

da jeg blev bedt om at tale her i aften – vidste jeg næsten med det samme, at talen skulle tage udgangspunkt i to sætninger, der de sidste 5 år er kommet til at betyde mere og mere for mig personligt – dels i mit arbejdsliv og dels på den private front

sætningerne lyder:

- *Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt*

og

- *Just do it*

Det er som sagt et par sætninger, som er kommet mere og mere ind under huden på mig, men jeg synes også at de på forunderlig vis favner noget af det, som man kunne kalde ”den øster hornumske folkesjæl” eller ”det øster hornumske *mindset*” – hvis man skal tale moderne business sprog.

- *Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt*

og

- *Just do it*

det er måske nok lige meget nok, at jeg som tilflytter til byen, sådan synes at jeg kan *tillade* mig at udtale mig om den øster hornumske folkesjæl ...

Jeg mener vi har trods alt kun boet her i 13 år – og hverken jeg eller min mand stammer her fra egnen.

Søren kommer fra Fyn og jeg selv er født og opvokset på den lille halvø Thyholm ude i den vestlige ende af Limfjorden

– der hvor ”Jyden han er stærk og sej” som jeg kan huske vi sang i musiktimerne i skolen.

Hvad ved sådan et par tilflyttere egentlig om hvordan Øster Horningerne er?

Måske ikke så meget – men jeg ved da hvordan I / vi virker ... eller opleves af en tilflytter som mig ☺

Jeg oplever Øster Hornum som en hyggelig by, et nært og trygt sted for børnene at vokse op – et sted hvor alle hilser på alle og er på fornavn med Brugsmanden.

Men Øster Hornum er ikke bare en lille hyggelig soveby – Øster Hornum er også et aktivt iværksættersamfund ... jeg mener

– nogen får en ide, som så sættes i værk.

Afstanden fra ide til handling er ikke nødvendigvis lang.

Er der en ide, der har rystet sig løs af tankernes fængsel og er sluppet ud i en hyggelig snak ved bålhytten på frirummet eller til byfesten – eller er man kommet til at snakke om noget i hallen, eller til et forældrearrangement på skolen, til FDF eller et andet sted ...

Ja så er der ikke så langt hen til at ideen bliver udført – og kommer til live

Just do it – vi gør det bare

I Øster Hornum prioriterer vi at arbejde aktivt for at byen blive ved med at være en levende landsby for børn og voksne – unge og ældre ... ja, og for de rigtig gamle ☺

Vi prioriterer fællesskabet og hjælper hinanden med at skabe gode rammer for fællesskabet, hvad enten det nu er

- Fælleskab omkring gymnastik, fodbold, tennis, kroket, FDF
- Fælleskab omkring at synge i kor, i kirken eller bare for sjov på skolen
- Fælleskab omkring at spise sammen på tværs af venskaber og generationer
- Der er sågar opstået strikke- og hække fællesskaber
- vi har vores egen kulturfestival – Udtryk – som løber af stabelen igen her til efteråret
- ja, og sikkert meget, meget mere, som jeg ikke kender til

– for det er som om at byen og fællesskabet i den folder sig mere og mere ud, jo bedre man lærer den at kende

og det er her de to citater kommer ind i billedet

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”

– og ikke mindst ”Just do it”

Visdommen i det første citat stammer fra en lille fregnet pige – hun er vel bare en 8-9-10 år. Det er en pige som aldrig giver op – en pige som går til livet med en uforfærdethed og en ukuelig optimisme, man som voksen kun kan beundre.

Det er en pige, som har været rollemodel for mange selvstændig kvinder igennem tiden ... ja gennem flere generationer – jeg kender personligt til indtil flere kvindelige iværksættere, der har dette lille livsstykke af en pige som rollemodel ...

Nu er det altså ikke fordi, jeg har nogen i mit professionelle netværk som helt konkret binder skurebørsterne på fødderne, når der skal vaskes gulv

... eller som sover med fødderne på hovedpuden

eller har en kæmpe guldskat – eller så mange kræfter at de kan løfte en hel hest

... Ja eller i hvert fald ikke hvad jeg ved af ...

Men fælles for de iværksættere jeg kender, og for mig selv – og også for vores lille by her er

- at vi lykkes med at gøre noget – man måske ikke umiddelbart havde tænkt var muligt ...
- at bygge en hel hal
- at anlægge et ude-fritidsområde – som Katbakken
- at anlægge kløverstierne
- at bygge fitness-center og fælles lege/være-sammen område ved skolen, et Frirum som kan benyttes af skole og alle i byen
- ja og meget, meget mere

Og lov mig nu lige, at du ikke bliver fornærmede, hvis jeg ikke lige fik nævnt det projekt du har været dybt involveret i – husk på – jeg er jo bare en tilflytter ☺

Alt dette iværksætteri kræver ikke blot ildsjæle og visionære hoveder – det kræver også masser af frivillige arbejdstimer og goodwill fra byens borgere...

og når så arbejdet er gjort – så er det vores alle sammen's opgave, at huske at benytte os af alt det gode, vi har her i byen.

Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt

I har sikkert regnet ud, hvem den lille inspirerende pige er. Det er selvfølgelig

Pippilotta
Viktualia
Rullgardinia
Krusemynta
Efraimdotter
Långstrump

- eller bedre kendt som
Pippi Langstrømpe

Pippi Langstrømpe blev til som en del af forfatteren Astrid Lindgrens aftenfortællinger til datteren Karin i 1940'erne

I '45 så den første bog om Pippi Langstrømpe dagens lys – i en tid hvor børneopdragelse handlede om

Ro - Renlighed og Regelmæssighed

og hvor børn skulle være

Høflige og Ærlige og Opføre sig ordentligt ved bordet
og ikke mindst vise respekt overfor de voksne

i den tid hoppede Pippi pludselig op på bordet og skabte rabalder og postyr

Og den dag i dag – mere end 70 år senere – skaber hun stadig uro og postyr
og giver inspiration til at gøre tingene på nye og uventede måder.

Man må sige at det er noget af en bedrift af Astrid Lindgren at skabe sådan en børnebogsfigur, der i den grad har ”sustainability” ... eller holdbarhed – hvis vi skal blive i vores eget modersmål.

Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt

Jeg håber min tale her i aften, kan inspirere til ikke altid bare at gøre tingene som vi plejer – men måske engang imellem vende det hele lidt på hovedet – at sove med fødderne på hovedpuden eller

til bare at gøre det – just do it

hop ud i det

og se om benene kan bære

Vi er en lille by med store drømme
... og med viljen til at lægge det ekstra stykke arbejde
– at gå den ekstra mil

for at fællesskabet skal bevares og vokse her i vores lille, frodige samfund

Vi kan mangt og meget sammen

og én ting er sikkert

hvis man tænker

Det kan jeg nok ikke
eller

det kan vi nok ikke

så er man sikker på at få ret, få ret i at det kan vi ikke – heller ikke selvom vi prøver.

Du skal tro på dit projekt for at det lykkes

Just do it

Jeg kom hjem fra min aftentur med våde tæer og hyldeblomsternes duft i næsen ...

og hvis I skal nå at gemme lidt af hyldeblomsternes parfumerede sødme som saft eller hyldeblomstersukker – så er det ved at være sidste udkald – men de er der endnu – hyldeblomsterne

og før jeg ønsker os alle sammen en dejlig våd sankthans – og håber på at bålet vil fange an

så vil jeg slutte af med endnu et Pippi citat, et af de mere alvorlige ...

en ting som har vidtrækkende konsekvenser – og som viser, hvad der kan ske, hvis man ikke får brugt sit potentiale

”Hvis man er stille for længe, så visner tungen”

Rigtig glædelig Sankt Hans og midsommer til os alle!

Kirsten Stokholm Jørgensen